Nibiru gezegenindeki Anunnaki uzaylıları, dünyalıları nasıl kontrol ediyor, işaretleri neler?

Alıntı: ekhoplanet.ru

Derleyen: Mustafa Çiftçioğlu

Anunnakiler insanlık tarihinde nasıl bir rol oynadılar? Uzaylılar hakkındaki tüm gerçek.



Gezegenimizdeki dünya dışı varlıkların varlığı uzun süredir komplo çevrelerinde tartışılıyor. Popüler kültür bu söylentilerle alay ediyor ancak yetkililer bunları görmezden gelmeyi tercih ediyor. İlk bakışta bu sadece bir kurgu gibi görünebilir.

Ancak birçok gerçek ve olay, uzaylıların gerçekten de aramızda olabileceğini kanıtlıyor.

Anunnakiler kimlerdir?

Anunnakiler ilahi dünya dışı yaratıklardır. Yaklaşık 3600 yılda bir Dünya'yı ziyaret ediyorlar ve insanlarla temasa geçiyorlar. Ancak bu ırkın bireysel temsilcilerinin hala Dünya'da yaşadığına dair bir varsayım var. Ayrıca uzaylılar kadınlarla isteyerek yakın ilişkilere giriyor ve ardından tamamen sağlıklı çocuklar doğuyor, bunların damarlarında uzaylı kanı akıyor.

Bu canlıların, bazı araştırmacılara göre Nibiru, Gezegen X ve diğer gök cisimlerinde yaşayan sürüngenlerle hiçbir ortak yanı yoktur. Uzaylılar insanlardan farklı olarak binlerce yıl yaşarlar (eğer insan standartlarına göre sayılırsa).

Dünya dışı ırkın adının iki çeviri versiyonu vardır:

- 1 "Gökten inenler (inenler)";
- 2 "Asil (saf) kana sahip olanlar."

Uzmanlar, "Anunnaki"nin, Rusça'da "prensin tohumu" anlamına gelen eski bir Sümer kelimesinden geldiğini öne sürüyor. Prensin Enki adında bir tanrıyı kastettiği yönünde bir teori var.

Proto-dile çevrildiğinde ırkın adının yorumlanması ilginç görünüyor. Bu versiyonda "Anunnaki" kelimesi şu hecelerden oluşur: yo, ma, ma, yo, ma, ka, yo.

Heceler ne anlama geliyor:

yo – ateş;

ma – anne;

ka - korku.

Uzak bir gezegenden gelen misafirlerin "ateşli korku anneleri" veya "ateşli korkunç anneler" olduğu ortaya çıktı. Üstelik "dehşet" hem olumlu hem de olumsuz anlamda görülebilir. Gerçekten de, örneğin günlük konuşma dilinde "çok lezzetli" ifadesi olumsuz bir çağrışımdan çok uzaktır.

Anunnakiler neye benziyor?

Uzak bir gezegenin sakinlerinin görünümünde korkutucu veya tuhaf bir şey yok. Genellikle bilim kurgu filmlerinde karakter haline gelen insansı yeşil adamlarla hiçbir ortak yanı yoktur.



Annunaki görsel olarak insanlara çok benziyor. İki kolu, iki bacağı, iki gözü ve tüm vücut yapısı insana benzer.

Uzaylılar arasındaki temel fark boylarıdır. Anunnakilerin boylarının 4-5 metreye kadar olduğu sanılıyor. Belki de çeşitli halkların mitolojisinde yer alan devlerin prototipi haline geldiler.

Dünya dışı uygarlığın temsilcilerinin ağır ve devasa kemikleri var. Cilt – hafif, parlak. Bu parıltı onları tanrılara eşitliyor.

Hem Sümer hem de Mısır antik kabartmalarında Anunnakiler sıradan insanlarla tamamen aynı görünüyor. Ancak eski Mısır çizimlerinde bir özellik vardır:

bu yalnızca derin uzaydan gelen tanrılar için tipiktir. Genellikle başlarının üzerinde büyük, parlak bir küre tasvir edilir.

Nereden geldiler?

Anunnakilerin kim olduğu netleştiğinde bir sonraki soru ortaya çıkıyor: Dünya'ya tam olarak nereden geldiler?

Nibiru'da (veya Gezegen X'te) ilahi bir ırkın yaşadığı teorisine ek olarak, Anunnakilerin nereden geldiğine dair başka varsayımlar da var:

- 1. Sirius;
- 2. Alfa Centauri Takımyıldızı;
- 3. Orion Takımyıldızı.

Gezegenimize dünya dışı uygarlığın kaç temsilcisi geldi? Araştırmacılar farklı rakamlar veriyor. Bazıları yalnızca yedi Uzaylının var olduğuna inanıyor.

Diğerleri ise her seferinde en az elli, yüz veya üç yüz ilahi kozmik yaratığın Dünya'yı ziyaret ettiğini öne sürüyor. Bazı kaynaklar 500 ya da 900 uzaylının olduğunu söylüyor.

Anunnakiler Dünya'da ne yaptılar?

Anunnakilerin neden Dünya'ya ilk geldiklerine ve neden gezegenimize tekrar tekrar döndüklerine dair çeşitli bakış açıları var.

Şu anda en popüler versiyon daha önce bahsedilen Zecharia Sitchin tarafından belirtildi. Nibiru'dan gelen misafirlerin Dünya'ya altın madenciliği amacıyla geldiklerine inanıyordu.

Değerli metali toz halinde kullanıyorlar; gezegeniniz için bir dış alan yaratmak. Güneş ışığını ve ısıyı tutar ve "koruyucu kalkan" görevi görür.

Başlangıçta Uzaylılar Nibiru'nun derinliklerinde altın çıkardılar. Ancak bir noktada rezervler tamamen tükendi. Bu nedenle ilahi yaratıklar, ihtiyaç duydukları elementi onlarda bulmayı umarak diğer gök cisimlerini keşfetmeye gittiler.

Kendilerini Dünya'da bulan ve burada bol miktarda altın rezervi olduğunu fark eden yaratıklar, kendilerine yardımcılar (başka bir versiyonda köleler) yaratmaya karar verdiler. Annunaki, DNA'larını dünyevi maymunların genleriyle çaprazladıkları çeşitli deneyler gerçekleştirdi.

Gelişimin çıkmaz dallarına yol açan birkaç başarısız deneyden sonra, Uzaylılar Homo sapiens'i yaratmayı başardılar.

Uzaylılar Dünya'yı keşfederken burada birçok yararlı malzemenin bulunabileceğini hemen fark ettiler. Yavaş yavaş altının yanı sıra tungsten, gümüş ve diğer elementleri de uçan gemileri için yakıt olarak kullanmaya başladılar.

Başka bir versiyona göre, Uzaydan gelen ziyaretçilerin asıl hedefi, değerli bilgileri insanlığa aktarma arzusu olabilir. İnsanlar Dünya'ya ilk geldiklerinde zaten vardı ama son derece yavaş geliştiler. Anunnaki, insan ırkının daha hızlı gelişmesine yardımcı oldu.

Üçüncü bir teori daha var

Nibiru'dan gelen yaratıklar, düşman ve kötü yaratıklar olarak tanımlanıyor. Dünyayı ele geçirmek, köleleştirmek veya her şeyi tamamen yok etmek istediler (veya istiyorlar).

Pek çok eski Sümer-Akad efsanesinde Anunnakiler tanrı biçiminde karşımıza çıkar. Yani örneğin "Lahar ve Aşnan" mitinde, "Enki ve Ninmah" efsanesinde mevcutlar.

Antik Babil efsanelerinde de bu yaratıklara dair referanslar bulabilirsiniz. Anunnakilerden "Erra'nın Hikayesi" ve "Enumal Elish" adlı efsanevi hikayelerde bahsedilir.

Bazı bilim adamları, uzak bir gezegenden gelen uzaylıların görüntüsünün Aztekler ve Mayaların bıraktığı mirasta izlenebileceği konusunda ısrar ediyor.

Modern kaynaklar arasında merkezi yer Z. Sitchin'in yazdığı kitaplardır. "Dünya Günlükleri" serisine özellikle dikkat edilmelidir.

Geçmişe bakalım



Yaklaşık 6.000 yıl önce Mezopotamya olarak da bilinen Mezopotamya bölgesinde Sümer uygarlığı ortaya çıktı. Tarihsel verilere göre, kendi zamanına göre alışılmadık derecede gelişmiştir.

Eski metinler Sümerlerin kendi sayı sistemlerine sahip olduklarını gösteriyordu. Ayrıca güneş sisteminin yapısına dair alışılmadık derecede net bir bilgiye de sahiplerdi. Ayrıca pek çok eşsiz icat da bu gizemli insanlara atfedilmektedir. Sümerler bunun "tanrıların bir hediyesi" olduğunu ilan ettiler. Bugüne kadar bilim insanları şunu buldu:

Sümer mitolojisinde İncil'in "Eski Ahit"inde de anlatılan pek çok benzer an vardır. Ve bildiğimiz gibi İncil çok daha sonra, bu halkın ortadan kaybolmasından sonra yazıldı.

Örneğin Sümer mitlerinde dünyanın yaratılışıyla ilgili aynı hikaye anlatılır. İnsanın çamurdan yaratıldığı ve kendisine hayat nefesi verildiği söyleniyordu.

Cennet ve cehennemden bahsettiler. Tufan hikayesinin İncil'deki versiyonunun Sümer mitlerinden ödünç alındığı uzun süredir genel olarak kabul ediliyor. Daha sonra Sümer mitleri komşu antik devletlere yayıldı. Asur, Babil ve Elam gibi. Ayrı bir mitolojik panteon oluşturmuş oldu.

Anunnakilerden ilk söz

Tarihçilere göre Anunnakilerin ilk sözü Sümer mitolojisinde bulunabilir.

Peki onlar kim?

Sümer mitolojisinde tanrı Anu'nun yarattığı tanrılardır. Cennetin koruyucu azizi olarak kabul edildi. Ve tanrıça Ki hayatın koruyucusudur.

Anunnakiler bilgi getirdiler ve insanların koruyucuları olarak kabul edildiler.

Babil mitlerinde bu yüce varlıklar, piramit şeklindeki tapınakların inşaatçıları olarak hareket ederler.

Bugün Anunnakilerin Dünya'ya Nibiru'dan geldikleri genel olarak kabul ediliyor. Ancak "Düşünce Maddidir" programında farklı bir versiyon dile getirildi.

Öncelikle Nibiru değil Nubira demek doğru. "Nubi" kelimesi "diğer taraftan" anlamına gelir.

İkinci kısım olan "ra", "tek tanrı veya güneş" anlamına gelir.

Yani, "Onlar güneşin arkasından geldiler."

Ancak Zhanna, Nubira'nın bile gezegenlerinin gerçek adı olmadığını da söyledi. Aslında buna VAMFIM denir. Dünya'ya en yakın Anunnaki gezegenidir. Ve buna benzer binlerce gezegen var.

Anunnakiler aramızda

Ancak Anunnaki'nin bazı temsilcileri Dünya'da yaşamaya devam ediyor. Tarafsız hakemler gibi şunu sağlarlar: böylece dışarıdan gelen diğer uzaylılar gezegenimizin yaşamına müdahale etmesinler.

Müdahale etmeme politikası her şey için geçerlidir. Askeri çatışmalar ve iklim felaketleri dahil. İnsanların tüm bu sorunları kendilerinin çözmesi gerekiyor. Ve insanlar bunları çözebilir.

İsa bir Anunnaki miydi? Yani tarihimizi mi değiştirdiler?

Antik kutsal yazıların deşifre edilmesi, ırk olarak bize meydan okuyan büyüleyici bir teoriye yol açtı. Yaklaşık 3,9 milyar yıl önce Astro Güneşimiz, yerçekimi kuvveti sayesinde gezegen sistemimize davetsiz bir gezegeni çekti. Sadece kudretli Jüpiter'le kıyaslayabileceğimiz devasa büyüklükte, kırmızımsı bir gezegendi. Sümerler ona Nibiru, yani "Geçiş Gezegeni" adını verdiler.



Başka bir güneş sisteminde oluşan bir yıldız, Güneşimiz aracılığıyla konuğumuza girdi. Nibiru, yörüngesinden saparak eşi benzeri görülmemiş bir kozmik felakete neden oldu; çünkü başka bir dev gezegen olan, geniş okyanuslardan oluşan bir su yıldızı olan Tiamat adlı bir gezegenle çarpışma rotasındaydı.

İkincisinin 11 uydusu vardı ve bunların en büyüğü Kingu (Ay) olarak adlandırıldı.

O zamanlar güneş sistemimizde Sümerlerin adlandırdığı yalnızca 8 gezegen vardı: Mummu (Merkür), Lahamu (Venüs), Lahmu (Mars), Tiamat, Kishar (Jüpiter), Anshar (Satürn), Anu (Uranüs). . ve EA (Neptün). Metinlerde güneşe "Apsu" deniyordu, şu şekilde görünüyor,

sanki bazı gezegenler diğer büyük gök cisimlerinden ortaya çıkmış gibi, bazıları ise Uranüs ve Neptün'ün Satürn'ün halkalarında oluşan bir buluttan kaynaklandığını iddia ediyor.

Nibiru, Anşar'ın (Satürn) yakınından geçtiğinde, uydularından birini yerçekimi alanıyla fırlattı ve onu Güneş sisteminin eteklerine taşıdı.

Bu ay, günümüzün Plüton'u olan "Eider" olarak biliniyordu. Daha sonra, Nibiru ile Tiamat arasında hayal edilemeyecek büyüklükte bir çarpışma, Tiamat'ı cansız bırakacak ve güneş sistemi boyunca amaçsızca kaynıyor. 3.600 yıl sonra Nibiru, Mars ve Jüpiter'in arasından geçmek üzere sisteme geri dönecek, ikinci bir istilada, halihazırda etkilenmiş olan Tiamat'ın kütlesiyle yeniden çarpışacak.

bu sefer ikiye bölüyoruz.

Bunlardan biri şu anki gezegenimiz olan Dünya'yı oluşturacak, diğeri ise iç yıldızları dış yıldızlardan ayıracak bir asteroit halkası haline gelecek. Apsu'nun sıcak ışınlarının ve ay King sayesinde parlayan gecelerin tadını çıkaracak olan Ki (aşağıdaki anakara).

Anunnakiler Nibiru yılını Şar olarak kabul ediyorlardı.

Dünya zamanına göre bu 3.600 yıl olacaktır; Nibiru'nun güneş sistemimizin etrafındaki yörüngesinde tam bir devrimi tamamlaması tam olarak ne kadar sürer. Ancak elbette Nibiru'daki Anunnakiler için bu 3.600 yıl, onların takvimlerinde yalnızca bir yılı temsil ediyor.

Peki NASA, Nibiru'nun dönüşü hakkında ne saklıyor? Büyük gücün felaketi yaklaşıyor mu? Geri dönme olasılıklarına dair herhangi bir kanıt var mı? Ana akım medyanın çürüttüğü sistematik dezenformasyon ve bazı devlet kurumlarından gelen kapatmalar, bizi, içimizden geçen gerçekliğin hakikatine karşı büyük ölçüde savunmasız bırakıyor.

Gezegenin bazı yerlerinde iki "güneşin" görülmesi, Hawaii Gözlemevi'nin resmi olarak tanınmayan parlak bir gezegenle güneşin doğuşunu izlemesi, dünyanın farklı yerlerinden yukarıdan gelen gök gürültüsü sesleri en şüphecileri bile şaşırttı.

Pek çok teori, pek çok hipotez var ama bilinmeyenin enginliği, somut olduğu kadar bunaltıcı da.

Irak'ta çivi yazılı kil tabletler bulundu



Bu metinler insanın gerçek tarihini ve kökenini içerir. Hayatının 30 yılından fazlasını bu Sümer tabletlerini tercüme etmeye adayan ölü dilbilimci Zecharia Sitchin, 1976 yılında Onikinci Gezegen adlı kitabını yayımladı. Sitchin metinleri deşifre etti ve Sümerlerin güneş sistemindeki tüm gezegenlerin varlığından haberdar olduğunu keşfetti.

Buna Nibiru adı verilen on ikinci yıldız da dahildir. Eliptik yörüngesi her 3.600 yılda bir Dünya'ya yaklaşan bir "geçiş gezegeni". Buranın sakinleri Anunnakiler binlerce yıl önce altın ve mineral aramak için Dünya'ya geldiler. Çeşitli çalışmalar, ileri genetik mühendisliği sayesinde insanlığın ortaya çıktığını açıkça belirtmektedir.

Resmi bilim bu hikayeyi görmezden geliyor. Çünkü bunun kabul edilmesi, Darwin'in temelleri kanıtlanamayan ama sistem tarafından körü körüne kabul edilen evrim teorisinin geçersizliği anlamına gelecektir. Prensip, dünya dışı kökenlerimize dair kanıtları gizlemek için manipülasyona dayanıyor.

Bize yasak olan bir hikayeyi ortaya çıkarmak için Bilim insanları ve arkeologlar kariyerlerini riske attı. Dünyanın en eski kültürü olan Sümerler, çok sayıda metin ve kanıt sunmuşlardır ve her insan, insanlığın gerçek yaratıcılarının kim olduğuna dair teoriyi kabul etmeye veya kabul etmemeye hazırdır.

Sümer tanrıları



Akkad silindir contası ca. MÖ 2300 Anunnakilerin üç üyesi olan İnanna, Utu ve Enki tanrılarını tasvir eden © Wikimedia Commons Sümer tanrıları üçlüsü AN (Gök Tanrısı) tarafından yönetiliyordu; o, göklerden hüküm süren, yeryüzünde yasalar koyan tanrıların kralıydı. . Antu ile olan evliliğinden Enlil ve Enki adında iki oğlu oldu.

tahtı devralmak için birbirleriyle savaşanlar. AN bir yıldızla temsil ediliyordu ve Sümerler ona Ku şehrinde tapıyorlardı.

Enlil (rüzgar ve firtina tanrısı), askeri şansölye olarak görev yapan öfkeli bir varlık olan Sümer'in yüce tanrısıydı. Kibirli ve diktatör, hükmedebilmek için yalnızca yeryüzündeki yeni fetihlerle ilgileniyordu.

Enlil insanlardan nefret ediyordu, üç kez insanlığı yok etmeye çalıştı, bunlardan en popüler olanı küresel tufandı.

Enki ile rekabeti, her ikisinin de farklı annelerin çocukları olmasıydı, ancak Enlil, Antu'nun oğlu olduğundan tahtın zorunlu varisiydi. Sembolleri, Pleiades'in tacı ve yedi yıldızıydı.

Onun kült merkezi, "Dünyayı Tarayan Göz"ün sahibi olduğu Nippur şehrindeydi.

Enki (yeryüzünün efendisi ve suların ve denizlerin tanrısı), genetik mühendisliği alanında büyük bilgiye sahip bir bilim adamı ve mühendisti. Bununla, çeşitli girişimlerle onu geliştirmek için DNA'yı manipüle ederek bir insan tasarlıyor ve yaratıyordu.

Bilgeliği ve ruhsal felsefesiyle öne çıkan, insanlığa faydalı sayılabilecek tek Sümer tanrısıydı. Bilgiyi kadim insana aktaran oydu.

Tarım, astronomi, astroloji alanlarında öğretilerini sundu; su akışlarını kontrol edebilen büyük bir deniz mühendisiydi. Susamış insanlara yiyecek sağlamak. İnsanın yaratıcısı olarak Enki, insanlığa özel bir bağlılık duyuyordu; niyetleri ve arzuları Dünya'daki yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyordu. Dünyayı sadece yıkımın peşinde olan diğer tanrıların saldırılarından korumak için birçok kez hayatını riske attı.

Anunnakilerin Gelişi



Tablolara göre Dünya'ya ulaşan ilk Anunnaki seferi, Enki liderliğindeki, babası A.N. tarafından Dünya'ya gönderilen 50 Anunnaki'den oluşuyordu. Bu yolculuğun fikri, altın ve minerallerin çıkarılması için büyük bir rafineri inşa etmek amacıyla Basra Körfezi'nde bir uzay limanının oluşturulmasından başka bir şey değildi.

Anunnaki ekosisteminde büyük bir sorunla karşı karşıyadır; Nibiru gezegeninde, galaksilerinden gelen güneşin ultraviyole ışınları zayıf ozon tabakası nedeniyle hasara neden olmuştur, hayatta kalmak için altına ihtiyaçları vardır.

Enki babasından Güney Mezopotamya'daki ilk şehri inşa etmek için izin istedi; şehrin adı "Uzakta İnşa Edilen Ev" anlamına gelen Eridu'ydu.

İlk altın madenciliği seferi başarısızlıkla sonuçlandı, Enki Nibiru'ya döndü ve artık Enlil yeni bir girişimin sorumlusuydu.

Bu kez Kuzey Afrika'da 600 Anunnaki'nin alacağı "Orijinal Kaynak" olan Abzu'daydı. Tablolara göre gökten gelen insanlar Güney Mezopotamya'da toplam 7 harekât üssü kurmuşlardır.

Zecharia Sitchin, bu şehirlerin Nibiru'dan gelen uzay gemilerini alacak şekilde stratejik olarak konumlandırıldığını keşfetmeyi başardı.

Ninhursag (Yeryüzü Ana Tanrıçası) iki erkek kardeşinden biri olan Enlil ya da Enki'yi baştan çıkarmak için sahneye çıktı; çünkü içlerinden biri onlara bir erkek çocuk verirse tahtın varisi olacaktı.

Ninhursag birçok çocuk sahibi olduğundan her ikisiyle de ilişkilerini sürdürdü.

İnsanın Yaratılışı

Enki madenciliğe devam ederken, bu görevden sorumlu olanlar sağlıksız çalışma koşullarını protesto etmek için örgütlenmeye başladı. "Biz astronotuz, madenci değil" diye tekrar tekrar şikayet ettiler.

Enlil rutin bir inceleme için madenlere gittiğinde bir isyan çıktı. Anunnaki madencileri isyan çıkardı, aletlerini yaktı ve Enlil'in evine koştu. Bu, ikincisinin babası A.N. ile temasa geçerek ona altın tedarikinin durdurulduğunu, madenlerin kapatıldığını ve Anunnakilerin emir almayı reddettiğini bildirdiği zamandı.

Egemenlik A.N. astlarının madenciliğin durdurulması talebini kabul etti. Enki orada şöyle dedi: "İçine Anunnaki geninin yerleştirilebileceği bir insan yaratacağız", her iki türün genlerini çaprazlayabilen melez bir insan olarak gördüğü ilkel bir sakin olan Homo erectus'u düşünüyordu.

Bu deneyin nasıl bir sonla sonuçlanabileceğinden hâlâ şüphelenmeden, yaşamın yasalarını değiştirdiği yer orasıydı. Konsey girişimi onaylayacak ve şunu savunacaktır: "Bir LULU (ilkel köle) yaratın ve onun Anunnakilerin boyunduruğuna katlanmasına izin verin." Çok kısa bir zaman çerçevesi belirlendi ve o ve genetikçi kız kardeşi Ninhursag çalışmaya koyuldu.



Yumurtayı çıkarmak ve onu genç Anunnaki'nin spermiyle döllemek için bir dişi hominid aldılar, tohumlamanın ardından bu sperm dişi Anunnaki'ye yeniden yerleştirildi. Bu süreci, çok sınırlı zihinsel yeteneklere sahip kadın ve erkeklere gerekenleri veren sözde üreme tanrıçaları ile tekrarladılar.

Bu yüzden Enki, "Homo sapiens"i geliştirmek için kendisini Eridu'daki laboratuvarına kilitledi. Amacı, onu daha uzun ömürlü ve daha akıllı yapmaktı ve bunun için kendi spermini kullandı. Orada, İncil metinlerinde üreme yeteneğine sahip Adem olarak tanımlanacak olan "Adapa" doğacak. Bu Enlil'i kızdırdı, sadece akıl yürütmeden ve sayısız olma olasılığı olmadan, insanın bir güç nesnesi olduğu fikrinin peşinden koşan.

Tanrılar, onlara tarlaları işlemeyi, şiir okumayı, dans etmeyi ve şarkı söylemeyi öğretmek için madencilik işini bıraktı. Bu, bazı kişilerin rahip olarak atanmasına kadardı. Böylece tanrılara tapınarak tapınaklardaki faaliyetlerini sürdürebilirler. Her Anunnaki, bir tanrı gibi tapınılmak için benmerkezciliğini besledi; bu kozmik ziyaretçiler hakkında bildiğimiz tek şey, aşağıdaki ayrıntıları veren yaklaşık 25.000 kil tabletin keşfi sayesinde oldu:

Bu dünya dışı uygarlığın 445 bin yıldan fazla bir süre önce Dünya'ya nasıl geldiğini ve yaklaşık 300 bin yıl önce genetik olarak insanı nasıl yarattığını anlatıyor.

Anunnakiler kimdi? Her ne kadar tanrı sayılsalar da merkezde öyle olmadıklarını, ne melek ne de şeytan olduklarını biliyoruz. Bunları fizik ve teknolojiye dayalı ileri bir medeniyet olarak tanımlayabiliriz. Bunlar uzaysal düzlemleri ve galaksileri geçme yeteneğine sahiptir.

İsa bir Anunnaki miydi? Kutsal Kitap bizden ne saklıyor? İnsanlık olarak kökenlerimiz hakkında ne biliyoruz?

Eğer dünya Anunnaki teorisini kabul etseydi, Batı tektanrıcılığı, devlet üzerindeki dini kontrol ortadan kalkar, Darwin'in evrim teorisindeki önyargılar alevlenirdi; kendimize ve yerimize dair anlayışımız tamamen değişecektir. Bu hikayenin neden silinip göz ardı edildiğine, değiştirildiğine ve neredeyse mitolojik bir romana dönüştürüldüğüne dair birçok cevaptan biri bu.

Ufolojik taraf



Ufologlar Anunnakiler hakkında ilginç gerçekleri keşfediyor. Bu yaratıkların görünüşünün iki versiyonu var. Birincisi, bunların uzay gemilerindeki insanlara bilgi ve beceri kazandıran ve böylece onların vahşi ortamdan çıkmalarına yardımcı olan uzaylılar olduğunu söylüyor. İkinci versiyon, Anunnakilerin dünya dışı zekaya sahip olduklarını ve Dünya'ya yaşamı getirenlerin onlar olduğunu öne sürüyor.

Genetik teknolojileri sayesinde kendi amaçları için (mineral çıkarmak) kullanmayı amaçladıkları insan ırkını yetiştirdiler. Açıklanamayan nedenlerden dolayı, bu yaratıklar Dünya'yı terk ettiler, ancak her konuda eğitilmiş insanları orada bıraktılar. Bunun sonucunda yeni bir medeniyet ortaya çıktı.

Nibiru Gezegeni ve sakinleri: Anunnaki



Nibiru Gezegeni ya da diğer adıyla, dünya çapında pek çok insanı korkutan öldürücü bir gezegendir. Birçok araştırmacıya göre bu gezegen yer çekimiyle insanlığı tehdit ediyor. Bu nedenle, Dünya üzerinde deprem ve tsunami şeklinde geri dönüşü olmayan sonuçların tetiklenebileceği iddia ediliyor.

Ama korkulması gereken yer çekimi değil. Bu gezegenin sakinleri, Anunnaki olarak adlandırılan sakinler.

Nibiru ve sakinleri

- = Gezegen Nibiru, güneş sistemimizdeki on ikinci gök cismidir. Anunnakiler, insanlığın kozmogonik mitolojilerinde sayısız iz bırakan ve zaman zaman Dünya gezegenimizi ziyaret eden bu gizemli gezegenin sakinleridir. =
- = Zecharia Sitchin, Anunnaki kavramını insanların yaşam tarzına sokmasıyla tanınan, Azerbaycan kökenli Amerikalı bir yazardır. =
- = Anunnakiler, Nibiru gezegeninden gelen, ana ırktan gelen, uzaylı varlıklardan oluşan, pratik genetik mühendisliğinin ustalarıdır. Anunnakiler farklı türlerin DNA'larını çaprazlamakla meşguller ve insanlar da bir istisna değil.

Muhtemelen bu son derece gelişmiş "başka gezegenden gelen konuklar" isimlerini hükümdarları Anu'dan almıştır. =

Bu ırk, dünyevi ırkı (insanları) gözeten daha yüksek bir boyuttan üstün yaratıklar olan Elohei'den gelen Elohim (Eski Ahit'te, çoğul olarak Tanrı'nın adı) ile ilişkilidir.

Nibiru, ruhsuz bir uzaylı ırkının menşe gezegeni olarak kabul edilir. Yukarıda adı geçen yazar onun hakkında da yazmıştır.

Gezegen Nibiru,

Boyut olarak Jüpiter'i aşmak, kulağa ne kadar şaşırtıcı gelse de, güneş sistemimizin bir parçasıdır. Ancak sadece birkaçı onu güneş sisteminin 12. gezegeni olarak adlandırıyor. Chiron ve Mars ile Jüpiter'in yörüngeleri arasından geçen asteroit kuşağı da burada görevlendirilmiştir.

Nibiru gezegeninin konumu hakkında düzinelerce çelişkili hipotez var

. Bu versiyonlardan biri Güneş ile Sirius sistemi arasındaki bağlantıdan bahsediyor.

Kanıt, başlangıçta Nibiru gezegeninin en parlak yıldız Sirius'un üst gezegeni olduğu ve şimdi güneş sisteminin üst gezegeni olarak kabul edildiğidir. Nibiru'da Anunnakiler ve Elohim yaşıyor.

Anunnakilere genellikle Nibiryalılar veya Nibiruanlar denir. Daha az sıklıkla - Nefilim (bu farklı bir grup olmasına rağmen, daha sonra bunun hakkında daha fazla bilgi vereceğiz). İncil'de onların imajından bahsedildiği unutulmamalıdır. Ancak yine de bu uzaylı ırkına Anunnaki demek daha yaygındır.

Reptilyanlarla iş birliği yapan bu uygarlık, onların doğrudan torunları olduğundan onlarla benzer genetik özelliklere sahiptir.

Ancak Anunnaki'nin biyolojik bedeni, bu ırk için arka plan radyasyonunun faydalarını gösteren metal bir tabandan oluşur. Üstelik uranyumu insanlara ulaştıranlar da onlardı. Duygulardan ziyade düşüncelerin rehberliğinde hareket etme alışkanlığı modern insanla birleşiyor.

Anunnakiler çoğu insan gibi duygularına değil düşüncelerine güvenirler. Sıralı düşünme süreci artı zayıflamış duyular onları yırtıcı yapar.

Anunnakiler Sirius - A'dayken simyanın temellerini başka bir uzaylı ırktan, Pleiadeslilerden öğrendiler. Bu bilgi, sıradan metalleri değerli olanlara dönüştürmelerine yardımcı oldu. Simyanın vücuttaki metal seviyesini azaltmalarına ve böylece onu insana benzer hale getirmelerine yardımcı olması gerektiğine inanıyorlardı.

Nibiru gezegeni ve sakinleri gerçekten de pek çok sır saklıyor.

Uzaylı bir ırkın insanlarla yakınlığının kökenleri

O zamanlar hala Sirius A'da yaşayan Anunnakilerin bir müfrezesi Dünya'yı birden fazla ziyaret etti. Yabancı bir ırkın erkekleri dünyevi kadınlarla yakınlığa sahipti, ancak elektromanyetik uyumsuzlukları (enerji farkı) nedeniyle, mutantlar doğdu.

Çok geçmeden bu deforme olmuş varlıklar Büyük Tufanlardan biri tarafından yok edildi. Buna rağmen bir tür hâlâ hayatta kaldı. Keşfedildi ve ona Neandertal adı verildi. Bu türün ezoterizm açısından görünüşü şu şekildedir: "Günahkârlık sınırına ulaşmış ruhlar, ceza olarak tam da bu az gelişmiş ve sınırlı bedenlerde yeniden doğdular."



Neandertallerin varlığı Atlantisliler zamanında ortaya çıkmıştır. Daha sonra şehirlerde yaşayan bu tür canlıların cesetleri yakıldı. Ancak, doğal alanları tercih eden, yerleşik kuralları tamamen göz ardı eden Neandertaller gibi mutantlar da vardı.

İnsanların bugüne kadar kazılarda Neandertallerin kalıntılarını araması şaşırtıcı değil.

Atlantisliler değil. Anna Hayes'in Guardians'tan kendisine iletilen notlarına göre şu ortaya çıkıyor: "Neandertalin kalıtsal materyalinin tamamı, bir primatın, yani bir insanın ve bir uzaylı ırkının genotiplerini içeriyor. Neandertaller, akraba efendilerinin altın madenlerinde faaliyetlerini sürdüren Anunnakilerin kölesiydi."

İnsanların ve Anunnakilerin daha başarılı melezleri vardı; bunlar yaklaşık 100.000 yıl önce ortaya çıktı. Yaratılan varlıklar gelişmişlik açısından insanlardan üstündü ama manevi unsurları çok düşüktü. Başka bir deyişle, ortaya çıkan melezler yalnızca maddi yönü hedef alıyordu. Bunlara genellikle Nefilim denir (yukarıda bahsedilmişti).

Oldukça gelişmiş Elohim, kalıtsal materyalin bu kadar çarpıtılmasını istemedi, bu yüzden DNA moleküllerinde, Anunnaki'nin yıkıcı genetik kalıntılarını silen boşluklar oluşturdular. Günümüzün uzmanları, insanlara miras kalan bu tür boşlukları "çöp DNA"dan başka bir şey olarak adlandırmıyor. Boşlukların hala hücresel hafizası var. Yalnızca bu alanlar devre dışı bırakılır.

Nibiru sakinlerinin insanlar üzerinde yaptığı deneyler

Anunnakiler son derece gelişmiş bir insan toplumu yaratma çabalarında çok ileri gittiler. Dünyevi sakinlerle temas kurmak kısa sürede manipülasyona ve köleleştirmeye dönüştü. Silikon kullanılarak birçok genetik deney yapılmıştır.

Kişi üzerindeki kontrolü arttırdı (kişinin zihni üzerindeki kontrolü). Görünüşe göre bu deney başarısız oldu çünkü insan yaşamının tek temeli karbondur.

Anunnakiler öz kontrollerini kısmen kaybettiklerinde deneyler daha da korkunç hale geldi. Bunu insan genomunu iyileştirmek için yaptıklarına inanıyorlardı, ancak çok geçmeden iyi niyetler, her şeyi ve herkesi karıştırmaya yönelik dizginsiz bir meraka dönüştü. Yarı insanlar ve yarı hayvanlar bu şekilde ortaya çıkmaya başladı.

Sentorlar. Başarılı yaratımlarından biri:

Anunnakiler yarı insanları yarı at olarak görüyorlardı. Basitçe antik Yunan mitolojisinden bildiğimiz centaurlar. Uzaylılar, insanların ve atların DNA'sında değişiklik yapmayı, onları karıştırmayı ve yalnızca yaşamayı değil aynı zamanda üremeyi de başarabilen tamamen yeni bir tür yaratmayı başardılar.

Deneysel yaratıkların (centaurlar) fiziksel olarak gelişmiş olduğu ortaya çıktı,

Bu onların güçleri ve hızlarıyla kanıtlandı ve bu nedenle, ruhsal gelişim seviyelerini artırmak için reenkarnasyon aşaması için daha gelişmiş başka bir uzaylı yaratık ırkı tarafından seçildiler. Bu medeniyet yeni, daha manevi bir seviyeye geçti.

Ancak bu uygarlığın bir kısmı dönüşerek daha yüksek bir titreşime (frekansa) geçemedi, aynı seviyede kaldı. Geriye kalan (birkaç bin) uzaylı ırk, sayılarının az olması nedeniyle uygarlığını kontrol edemediğinden deneylere katıldı. Yani, o, inanarak centaurlarda enkarne oldu.

Karmalarını geçmiş günahkar eylemlerden arındıracaklarını.. Bunun sonucunda Pan krallığı ortaya çıktı, insan ırkıyla barış ve uyum içinde var oldu. Ancak çok geçmeden insanlar ruhsal olarak gelişmeyi bıraktılar; açgözlülük, bencillik ve en yüksek düzeyde bencilliğin eline geçtiler. Bu, Pan krallığının (temsilcilerinin) ve diğer sayısız dünyevi krallığın vizyonunun kaybolmasına yol açtı. Bu arada bu yaratıklar insanları görüyor

Çünkü dünyalarımız arasında bir paralellik var. Ancak insanlar onları fark edemeyecek kadar dar görüşlüdür, aynı zamanda böyle bir varlığın farkına varamayacak kadar da dar görüşlüdürler.

Başka bir gezegenden gelen misafirlerin ziyaretleri her 3600 yılda bir gerçekleşiyordu. Ve yaklaşık MÖ 3500. e. Sümer uygarlığı kuruldu. Bu, Nibiru gezegeninin Dünya ile yakından ilişkili olduğunu gösterir. Anunnakiler Sümer uygarlığının kurucularıdır ancak şu anda tüm insanlığa doğrudan bir tehdit oluşturmaktadırlar.

İncil'deki devler

Anunnakiler, İncil'de, Eski Ahit'te adı geçen devler ve devlerdir: "... O günlerde ve o dönemde, Tanrı oğulları insan kızlarına geldiğinde, Dünya'da uzun zamandır bilinen devler doğmuştu...". (1 Musa 6:4).

Musa bir grup Yahudiyi Firavun'un boyunduruğu altından çıkardı ve onlardan yalnızca Tanrı'nın sözlerini ve İlahi Emirleri takip etmelerini istedi. Ayrıca,

Krallar kitabında altı el ve ayak parmağı olan devlerle yapılan savaşların açıklamalarını buluyoruz: "... Ve sonra Gath'ta başka bir savaş daha oldu. Olağanüstü uzunlukta, altı el ve ayak parmağı olan bir adam vardı, 24 yaşındaydı ve devlerin soyundan geliyordu..." Musa, birçok işaretle Anunnaki Attalarından biri olarak tanımlanır.

İncil dönemlerinde birçok halk, düşman baskısından kurtulmak için savaştı. Birçoğu Davut'un elinde öldü. Davut ve Golyat'ın hikayesi yaygın olarak bilinmektedir.

İncil'i okumayı anlamak kolay değildir; İncil'deki tüm olayları birbirine bağlayacak bilgiden yoksunuz. Adem ile karısı Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratılışını İncil'de biliyoruz. Çocukları oldu, 2 oğulları. Kabil evlendi ama kiminle?! Devler nereden geldi? Net bir cevabı olmayan pek çok benzer örnek yar.

Adem ve Havva yaratıldığında, Dünya'da zaten birçok farklı ırk yaşıyordu ve uzak gezegenlerin sakinlerinin karışması sonucu Dünya'ya getirildiler. Anunnakiler kendi kölelerini yaptılar. Yaklaşık 35.000 yıl önce bir Neandertal adamı yaşıyordu. Anunnakiler bunu deneylerinde kullandılar. Onlar söylüyor,

Homo Sapiens'in bu şekilde ortaya çıktığını. Genetik deneylerle görünüş olarak hayvanlara benzeyen başka canlılar yaratıldı.

Yarı tanrılar



Bu iki özellik, Anunnaki'nin diğer varlıklarla ilgili genetik deneyiminin, yani Adem ile Havva'nın doğumundan önce ve sonra Dünya'ya yeni bir türün eklenmesinin sonucu mu? Faun, centaur, ejderhalar, tek boynuzlu atlar, satirler, sfenks, deniz kızı, minotaur, tepegöz, medusa, ihanet (İgigi) ve diğerleri gibi birçok yaratık, Anunnaki'nin genetik yaratımının bir parçasıdır.

Yarı tanrıların diğer özellikleri, insan Anunnaki kadınları arasında, tanrıların çocuklarını daha sonra zafer kahramanları olarak kavramak için kaçırılmalarıydı (Nefilim devlerine neredeyse benzerler, ancak boyları 3 ve 2 metreden fazla değildir, ancak onlardan farklıdırlar). Anunnaki Grigori isyancılarının oğulları), ancak bu yarı tanrılar insanlara benziyor, neredeyse Tanrı'nın yeteneğine sahip, örneğin: Herkül, Samson, Perseus, Xerxes, Gılgamış, Orpheus, Hippolyta, Helen Troy ve diğerleri.

Nefilim

Mezopotamya tarihinde, Yahudi kayıtları arasında Nefilimler, Elohim olarak bilinen, gökten gelenlerin çocukları oldukları söylenen Anunnakilerle inanılmaz bir benzerlik taşır.

Dünya'daki insanlar gibi, genellikle insan kadınlar. İncil'in eski vasiyetinin yanı sıra bir başka kutsal kitap da Enoch'un kitabı olarak bilinen İncil'in kayıp kitabıdır. Hanok'un kitabı, Tanrı'nın düşmüş oğullarının, insan kızlarını kendi eşleri olmaya zorladığından bahseder. Tanrı'nın çocukları erkek yaratıklardı. Bu birliktelikten "Nefilim" devleri doğdu,

Boyları 8 metreye kadar ulaşan, zaferin düşman savaşçıları olan Titanlar (Anunnakiler gibi düşmüş melekler mitlerine atıfta bulunan Yunanca isim), bu kadim insanlığın tanrıları olarak adlandırılan, insanlıkla birlikte çocuklarına yapılan zulümden rahatsız olan, tanrıların savaşında (göksel düşmanlar arasında) ve Tanrı'nın büyük tufanında,

insanlık için yeni bir çağ yeniden kurmak amacıyla tüm Anunnaki/Nefilim yaratılışını ortadan kaldırmaya karar verdiler, büyük tufandan sağ kalan iki Nefilim'e Anak ve Semiramis adı verildi, 3'ten 5 metreye kadar olan diğer dev türlerine daha sonraki nesillerde süreklilik kazandırdılar. Anakim, Refaim, Elim ve Zuzim gibi büyük tufanlar, bu devler Mezopotamya'da, Babil'de, Mısır'da ve Nefilim'in diğer hikayelerinde Batı medeniyetinin kökenlerinin bir parçası olan topraklarda yaşıyordu.

Batının Nefilimleri ile ilgili bu sorumuzda Si-Te Kızılderililerinin düşmanı olarak Nevada'daki (ABD) mağaralarda yaşayan gizemli kızıl saçlı devlerden bahsediyorduk.

Portekizli denizci Fernão de Magalhãoes tarafından 1519'da yazılan Ka ve Patagonya Devleri'nde, her iki yerli kabile de, bu devler ortaya çıkmadan önce, bölgenin kadınlarıyla tanışmak için göklerden inen yaratıkları bildirmişti.

Etkilemek

Mezopotamya mitolojisinde Anunnakiler, Sümer inanç sistemindeki yüce tanrı Anu'nun oğulları ve kızlarıdır. Ki, Dünyanın tanrıçasıdır.

Anu ve Ki'nin yavrularına Anunnaki denir. Siyah beyaz düşünmek yerine, Anu ve Ki'nin metaforik olarak sırasıyla gökten ve gezegenden gelen insanlar olarak düşünülmesi gerektiğini anlamak faydalı olacaktır. Anunnakiler Anu'nun Ki gezegeninde yarattığı çocuklardır. Anunnakiler, İgigiler isyan edip Anunnakileri İnsanlığı yaratmaya zorlayana kadar İgigilere hizmet ettiler.

Bu hizmetçiler köle değildi; onlara çok değer veriliyordu ve yalnızca tanrıları emeklerinden kurtarmak için yaratılmışlardı. Başlangıçta İnsanlığın belirlenmiş bir ömrü yoktu ve bu nedenle tanrılar aşırı nüfusu yalnızca sel, veba ve kıtlık yoluyla kontrol edebiliyordu. Son tufan sırasında tanrılar insanlığın çektiği acılara ağladılar. Ve bu nedenle kişiye belirli bir hizmet süresi verildi. Bu tufan sırasında Zebudra (Nuh) karısıyla birlikte gemide hayatta kaldı. Son tufanın öyküsü Atra-Hasis'te ve Gılgamış Destanı'nda bulunabilir.

Anunnakilerin, şimdiye kadar yazılmış ilk dil olarak kabul edilen Sümer dilini insanlara öğrettiğine inanılıyor.

Anunnaki dili Sümer öncesi kabul edilecek. İlginçtir ki bazı dilbilimciler Macar dili ile Sümer dili arasında benzerlikler bulmuşlardır. Macarların Sümerlerin sürgündeki kalıntıları olduğuna inanılıyor ve eski Macar kültürüne ait birçok efsane Anunnaki efsanesiyle bağlantılı. Manysi ve Khanty etnik grupları, Macarlar gibi, "Ugar" dil ailesinde sınıflandırılır ve bir kişi Mansi'nin Sümerlerin soyundan geldiğine inanarak şamanizme geçer. Ancak İbranice arasında dilsel benzerlikler de bulunuyor; bu da Sümer dili ile Semesyonel diller arasında başka bir bağlantıya işaret ediyor.

Komplo teorileri

Anunnakilerin Aldebaran'dan gelen yaratıklar olduğuna inanılıyor.

Vril'in 1920'lere Nazi UFO uzay programı için gerekli projeleri bulmak üzere gönderdiği kişi. Bazı kaynaklar, Kafkasyalıların uzun boylu, sarışın (beyaz), sarışın ve mavi gözlü ataları olan Anunaki'ye itibar eder. İranlıların ABD hükümetiyle çalıştıklarını iddia ettiği "uzun beyazlardan" da şüpheleniliyorlar.